

Artikel om Bengt Kavmark i Vattenskidnytt nummer 2, 2001

Författare: Dennis Konstanzer

Vattenskidnytt träffar Bengt i hans hem som visar sig vara fyllt av anknytningar tillvattenskidor, bland annat har han sparat alla nummer som kommit ut av Vattenskidnytt. När vi bläddrar i några gamla nummer hittar vi en artikel om förra gången någon slutade på SVFs kansli. I nummer 6 1988 avtackas den pensionerade Marianne Collenberg som jobbat på kansliet mellan åren 1966 och 1988.

Bengt berättar att han åkte vattenskidor första gången 1958. Han brukade tillbringa somrarna i Roslagen och en dag hade en granne skaffat en snabb båt. Det var en plastbåt med en 30 hästkrafters Pentamotor. Det dröjde inte länge förrän ett litet gäng bildats som åkte vattenskidor om kvällarna. Riktigt organiserat blev det först 1964 då Håtö Vattenskidklubb bildades. Bengt följde intresserat det nybildade SVF utveckling och blev snart allt mer engagerad. 1966 blev han klass III domare och var kassör i det årets Nordiska Mästerskap som anordnades av Trekanten. För att göra säsongen längre beslöts det 1967 att flytta Håtö VSK in till Stockholm, där de flesta medlemmarna bodde. Ute i Roslagen rörde det sig om sommarstugor och några få veckors vattenskidåkning på semestern räckte inte längre till. Klubben började leta efter en sjö i Stockholmstrakten och fann så Getaren i Tullinge, Botkyrka. Wårby VSK sökte också ny sjö och det beslutades att slå ihop Håtö och Wårby för att bilda Lida VSK 1967. Bengt blev allt mer insyltad i vattenskidor och samma år började han ha hand om domar- och funktionärsutbildning, se faktarutan för detaljer om Bengt engagemang i Vattenskidsverige.

En anekdot som Bengt minns är den första datorunderstödda tävlingen han var med i. I 1973 års Lida Cup hade en av Lidas medlemmar tagit med sig en dator (inklusive dess operatör!) från sitt jobb på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Datorn användes för att snabbt och noga räkna ut hopplängder. De längsta hoppen i den tävlingen gjordes av Lasse Björk och Robbie Kempton och mätte 44 meter.

Under början av 1970-talet utbildade sig Bengt målinriktat mot att även i sitt yrke få arbeta med idrott. 1972 avslutade han sin utbildning till idrottledare på Bosön. Bengt sökte ett flertal jobb på olika specialdistriktsförbund inom RF utan framgång. 1975 utlystes emellertid en tjänst som konsulent på Svenska Vattenskidförbundet och Bengt var förstås bästa kandidaten. Han började sitt nya jobb på Skånegatan i Stockholm i augusti 1975.

Det största förändringarna under hans tid tycker Bengt är utökningen av vattenskidporten. Under slutet av 1980-talet tillkom barfota som disciplin i förbundet. I början av 1990-talet kom även handikappåkarna med och under slutet av 1990-talet exploderade wakeboarddisciplinen.